

Familia Augustiniana
December 2000



Open Vensters 3

*Integratie van Orde, Provincie en Familia
Teksten, verslagen*

De dag die elke dag gemaakt heeft
heeft deze dag voor ons geheiligd.
Over hem zingt de psalm:
Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer, alom.
Zing voor de Heer, zegen zijn naam,
verkondig de dag uit de dag,
zijn heil.
Wie anders is deze dag uit de dag
dan de Zoon uit de Vader,
licht uit licht?

Wat is de dag anders
dan licht?
Niet het licht voor onze ogen,
niet het licht voor mens en dier,
maar het licht dat voor engelen licht,
het licht dat harten zuivert
als wij ernaar kijken.

Deze dag,
het Woord van God,
is geboren uit de maagd Maria.

Augustinus, uit preek 189

Naar: Als licht in het hart, blz 31.

INHOUD :

AUGUSTINUS ZEGT

BOEKPRESENTATIE

OOIT EEN LAND VAN KLOOSTERS UIT DE FAMILIA-GROEPEN

NIJMEGEN BOSKAPEL
IN MEMORIAM LUCIE BONGERS

EINDHOVEN MARIENHAGE

NIJMEGEN LINDENHOLT

ALGEMENE BIJENKOMST MEI 2001

PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

PREEK DOLF VAN DER LINDEN COMMISSIE VORMING EN BEGELEIDING

VERSLAG VERGADERING 19 OKT 2000 VERDER NIEUWS

JONGERENBIJENKOMST EINDHOVEN 2001 BEZOEK UIT SPANJE

Een Doorstart

Dit is meteen al OPEN VENSTERS 3.

Misschien heeft u de nummers 1 en 2 nooit ontvangen, wellicht zelfs niet eens gezien. Die beide nummers zijn door de Familiagroep in Eindhoven opgesteld bij gelegenheid van het weekend te Eindhoven van 11/12 februari jl.

Toen de Commissie Vorming en Begeleiding (CVB) besloot tot een eigen periodiek(je), en mij de eindredactie daarvan toevertrouwde, vonden we het het beste om maar in die reeks OPEN VENSTERS door te gaan, en door te nummeren.

Nummer 1 is de deelnemers aan het weekend in Eindhoven in handen gegeven, en nummer 2 was het verslag van het weekend, toegezonden eveneens aan de deelnemers. Vanaf dit nummer 3 wordt OPEN VENSTERS toegezonden aan alle leden van de Augustijnse Familiagroepen.

Ook de medebroeders en -zusters ontvangen dit nummer, evenals andere belangstellenden uit het adressenbestand van de NEDERLANDSE ANALECTA. Maar wel met een VRAAG: *Als u OPEN VENSTERS wilt blijven ontvangen (en dat kan zonder meer), wilt u dat dan laten weten? We gaan ervan uit dat dit niet teveel gevraagd is, als u inderdaad belangstelling hebt.*

De CVB denkt aan vier nummers per jaar. De verschijningsdatum van een bepaald nummer zou gekoppeld kunnen worden aan een algemene bijeenkomst van de drie groepen samen. Voor het hele jaar lijkt mij de volgende verdeling zinvol en haalbaar: In de Advent, aan het begin van de Veertigdagentijd, bij de jaarlijkse algemene bijeenkomst (in mei), en na de zomervacantie. Ik hoop dat we dit halen, en dat we de minimale vorm van routine kunnen opbouwen die daarvoor nodig is. Er zijn/worden leden gezocht voor een bepaalde vorm van een redactie. Voor de groep van de Boskapel is Andre Witlox de contactpersoon, en voor de groep in Eindhoven is dat Luc Habets. De groep Lindenholt heeft zo'n contactpersoon (nog) niet gevonden. Ten dele, omdat ik lid ben van deze groep. Van de groep Lindenholt is Eric Luijten lid van de redactie van de NEDERLANDSE ANALECTA, zoals u wellicht al in de Analecta hebt gezien.

Ik hoop dat we door ervaring leren om deze Periodiek te laten functioneren zoals we denken dat goed en nodig is voor het contact tussen de verschillende Augustijnse Familiagroepen, en met de Nederlandse Provincie van de Augustijnen. Opmerkingen en adviezen zijn van harte welkom, bij de contactpersonen en bij mij,

Wim Sleddens

COLOPHON

AUGUSTINUS ZEGT...

OPEN VENSTERS

Blad van de Augustijnse Familiagroepen in Nederland Adres:
Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen 024 3785852
email: WimSleddens@compuserve.com

Redactie: Wim Sleddens
Luc Habets Andre Witlox

Commissie Vorming en Begeleiding:

Gerard van Hoof, voorzitter
Dolf van der Linden
Pieter Renkens
Martijn Schrama
Wim Sleddens

met vertegenwoordigers uit de groepen:

Henk Hogers
Karel Peijnenborg Jan van Swam

De nu volgende tekst is genomen uit Augustinus' Preek over Psalm 99(100),10-11 (naar: Ooit een Land, p.158-160). De preek werd gehouden in Carthago tussen 400 en 410. De predikant presenteert eerst een kleine apologie. Dan volgen zijn beschouwing over de daarin uitgesproken gedachten en de conclusie.

Iemand zegt: Ik zal mij afzonderen met enkele goede mensen. Met hen zal het mij goed gaan ... Waarom moet ik rekening houden met grote groepen mensen? Goed! Die weinige goede mensen zijn uit zo'n grote groep uitgezuiverd. Ofschoon het er maar een paar zijn, zijn ze wel stuk voor stuk goed.

Ongetwijfeld, het is een uitstekend en prijzenswaardig menselijk idee om samen te gaan leven met zulke mensen die alle gekozen hebben voor een contemplatief leven. Ver verwijderd van het volksrumoer, ver van de onrust van de massa, ver van de grote maalstroom van onze tijd, voelen zij zich als in een haven. Maar heerst daar reeds volkomen vreugde? Klinkt daar reeds de jubel die ons beloofd is? Nog niet. Want ook daar heerst nog kommer en moet men op zijn hoede zijn voor beproevingen ...

Wat zegt iedereen tegen mij, die voor zulke gemeenschappen welke wij kloosters noemen *verantwoordelijk* is, of liever die daar medezusters of medebroeders *dient*? Wat zegt zo iemand? Die verantwoordelijk is, zegt: ik zal voorzichtig zijn en geen enkele slechte medezuster of medebroeder aannemen. Hoe wil je vermijden slechte zusters of broeders aan te nemen? ... Waar leer je de mens kennen, die je misschien wilt uitsluiten? Om te weten of iemand deugt, moet je hem eerst tot je gemeenschap toelaten en hem daar beoordelen.

Want velen hebben zich vast voorgenomen een goed religieus leven te leiden, alle goederen in gemeenschap te bezitten, niets als persoonlijk eigendom te beschouwen, en één van ziel en één van hart te zijn op weg naar God (Hand 4,32-35). Zij zijn echter in een vuuroven terechtgekomen en knetterend opgebrand. Hoe kun je dus iemand kennen die voor zichzelf nog een onbekende is? Hoe zul je de slechte zuster of broeder uitsluiten van de gemeenschap van goeden?

